

## **Orde van dienst zondag 25 oktober 2020**

*PG Oostvoorne*

*Voorganger: Barbara Broeren*

*Organist: Jolanda Zwoferink*

*Ondersteuning met zang: Elly Bakker en Irene Oskam*

*Lectrice: Liesanne de Rijke*

*Thema: Eeuwig duurt Zijn trouw*

### **Welkom en afkondigingen** (door de ouderling van dienst)

[de gemeente gaat staan]

**Zingen: Psalm 138:1,2** (U loof ik, Heer, met hart en ziel / Ten dage dat ik riep hebt Gij)

### **Moment van stilte, bemoediging en groet, drempelgebed**

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

GEMEENTE: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid,

GEMEENTE: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Voorganger: De vrede van de Heer is met ons.

GEMEENTE: AMEN.

Voorganger: Heer, wat zijn wij zonder U?

We hebben U nodig in alles wat we doen,  
in alles wat we denken en in alles wat we zeggen.

Kom tot ons en vernieuw ons,

GEMEENTE: NEEM ONS LEVEN IN UW HANDEN.

Voorganger: Soms voelen we ons verloren in deze wereld,

zijn we onderweg de hoop kwijtgeraakt,

zijn we op afstand gekomen van elkaar.

Heer, bescherm ons door Uw liefde,

GEMEENTE: DAT WE SAMEN VERDER GAAN OP UW WEG.

AMEN.

[de gemeente gaat zitten]

**Zingen: NLB 1005** (Zoekend naar licht; gebed om ontferming)

### **Gebied bij de opening van het Woord**

**Kindermoment** (voor de evt. kinderen in de kerk én zichtbaar op camera)

[we steken de kaars aan en de kinderen gaan naar de kinderkerk]

**Zingen: Vertreklied** (als er kinderen in de kerk zijn)

### **Bijbellezing: Psalm 136**

<sup>1</sup>Loof de HEER, want hij is goed

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>2</sup>loof de allerhoogste God

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>3</sup>loof de oppermachtige Heer

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>4</sup>die wonderen doet, hij alleen

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>5</sup>die de hemel maakte, met wijsheid

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>6</sup>die de aarde uitspreidde, op het water

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>7</sup>die de grote lichten maakte

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>8</sup>de zon, om te heersen over de dag

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>9</sup>maan en sterren, om te heersen over de nacht

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>10</sup>die Egypte trof, in hun eerstgeborenen

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>11</sup>en Israël wegleidde, uit hun midden

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>12</sup>met krachtige hand en geheven arm

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>13</sup>die de Rietzee spleet, in tweeën

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>14</sup>en Israël overbracht, daar midden doorheen

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>15</sup>en de farao met zijn leger achterliet, in de Rietzee

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>16</sup>die zijn volk leidde, in de woestijn

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>17</sup>die geduchte koningen versloeg

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>18</sup>en machtige koningen doodde

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>19</sup>Sichon, koning der Amorieten

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>20</sup>en Og, de koning van Basan

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>21</sup>en hun land weggaf, als bezit

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>22</sup>als bezit aan Israël, zijn dienaar

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>23</sup>die in onze ramspoed aan ons heeft gedacht

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>24</sup>en ons ontrukte aan onze belagers

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>25</sup>hij geeft brood aan alles wat leeft

– eeuwig duurt zijn trouw –

<sup>26</sup>loof de God van de hemel

– eeuwig duurt zijn trouw!

**Zingen: NLB 273:1,2** (Lof God, die zegent, al wat leeft / Loof God, Hij stuurt het schip der kerk)

**Bijbellezing: Jeremia 31:31-34**

<sup>31</sup>De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, <sup>32</sup>een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. <sup>33</sup>Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. <sup>34</sup>Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

**Zingen: NLB 273: 3,4,5** (Loof God, zijn vinger wijst ons aan / Loof God, want Hij spreekt onze taal / Loof God, die ons aan tafel vraagt)

**Uitleg en verkondiging**

**Zingen: NLB 974:1,5** (Maak ons uw liefde, God / God, laat geen mensenkind)

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader**

**Informatie over de collecte**

[evt. kinderen komen terug uit de kinderkerk / evt. kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden]

[de gemeente gaat staan]

**Zingen: NLB 885:1,2** (Groot is uw trouw, o Heer / Gij geeft ons vrede)

**Wegzending en zegen**

Voorganger: Over onze harten, over onze huizen,

GEMEENTE: DE ZEGEN VAN GOD.

Voorganger: In ons komen, in ons gaan,

GEMEENTE: DE VREDE VAN GOD.

Voorganger: In ons leven, in ons geloven,

GEMEENTE: DE LIEFDE VAN GOD.

Voorganger: Aan ons eind en nieuw beginnen,

GEMEENTE: DE BARMHARTIGHEID VAN GOD

OM ONS TE ONTVANGEN

EN THUIS TE BRENGEN.

AMEN.